



Lägenheter vid Långasjön

EBA har köpt husen nere vid sjön (gamla sjukhemslängorna).

I nästa nummer av Träskoposten återkommer vi med information och ritningar på hur det är tänkt att se ut.

Filmcafé

Den 13 december kl 14.00 är det filmvisning på Allégården.

Det är en film från Långasjö som visas.

Kostnad 10 kr Kaffe ingår.

Välkomna!

Nästa nummer av Träskoposten

Manusstopp: 14 februari

Utgivning: 1 mars

Välkommen med era bidrag!

Badresan

Vi åkte buss till Emmaboda. Vi hoppade av bussen och gick till Simhallen. Där badade vi och lekte. Vi hoppade från trampolinen och åkte vattenrutschkanan. Vi fikade i simhallen innan vi gick till lekparken. Där byggde vi snögubbar och hade snöbollskrig med Lotty. Sedan gick vi till bussen och åkte hem.

Evelina, åk 1

Redaktionskommitté:

Ethel Svensson tel 50465, 50136

Magdalen Thiel tel 50367

Annika Arvidsson tel 50494

Dan Bard tel 50098

E-post: 047150098@telia.com

Ny ägare till Klintakrogen

Fredag den 8 november fick Klintakrogen nya ägare. De som tillträder är Agim Aliu med fru Avijeta och två barn, Tefik 16 år och Adeliria 10 år.

Agim kommer ursprungligen från fd Jugoslavien för ca 10 år sedan. I somras flyttade familjen från Lycksele till Lessebo. Numera bor familjen i Växjö.

Agim har 5,5 år erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen.

Familjen planerar att öppna Klintakrogen den 1 december. Men det är mycket som måste ordnas och göras klart innan öppningen kan ske. Men Agim säger att finns viljan och engagemanget går allt.

Man kommer att fortsätta i Klintakrogens anda och servera husmanskost och à la carte. Eventuellt kommer Agim att baka pizza för avhämtning men hans mål är inte att driva en pizzeria utan fortsätta med restaurangenservicen. Agim kommer även att behålla namnet Klintakrogen.

Öppettiderna kommer att vara till kl 20.00, som man ser det idag.

Vi hälsar Agim och hans familj varmt välkomna till Långasjö och önskar honom lycka till med Klintakrogen.



Ett stort tack till ...

Långasjö Hembygdsförening

som sponsrar utgivningen av detta nummer av Träskoposten.

Ett stort tack också till ...

Emmaboda kommun

som hjälper oss med tryckningen av Träskoposten.



Geijer & Söners 100 års jubileum.

En solig och varm torsdag i slutet av augusti bjöd Geijer & Söner in drygt 200 gäster till trädgårdsfest utanför kontoret i Långasjö. Det var kunder, leverantörer, kollegor mfl. som kom för att hylla 100 åringen. Det bjöds på grillbuffé och guidad tur runt sågverket.

Nästa punkt i firandet var då man lördagen den 31 augusti hade öppet hus för anställdas familjer och inbjudna skogsägare. Produktionen pågick hela dagen, och personalen arbetade antingen för eller eftermiddag, så att man även fick chansen att visa runt sin familj. Drygt 1000 personer gick runt sägen och hyvlerierna, och omdömena om dagen var mycket positiva. Det bjöds på korv och bröd samt kaffe och bulle.

Helgen 7-8 september åkte sedan hela personalen samt pensionärer med respektive till Tylösand i Halmstad för att fira. Det bjöds på 4 rätters middag, uppvaktningar och tal, fyrverkerier, dans och disco till långt in på natten. Det soliga och varma vädret, samt möjligheten att njuta av ett dopp i havet, gjorde inte denna jubileumsfest mindre minnesvärd.

Ett stort tack till familjerna Geijer för dessa trevliga dagar!

Aktuellt från Långasjö skola och barnomsorgs föräldrastyrelse.

Val till nya styrelsen

I förra numret av Träskoposten hade Långasjö skola och barnomsorg en kort presentation av sin verksamhet. Där berättades också att vi har något så unikt som en föräldrastyrelse. Vid valet av nya föräldrarepresentanter får alla som har barn i skola eller barnomsorg vara med och rösta på de föräldrar som blivit föreslagna och dessutom tackat ja till att stå på vallistorna. Valet är nu i dagarna, så håll utkik efter just din valblankett och se till att rösta på någon du tror kan göra nytta i er egen föräldrastyrelse!

Rekrytering av fler barnfamiljer

Många föräldrar undrar vad vi i styrelsen jobbar med. Just nu är vi främst engagerade i att på längre sikt främja dagisets och skolans elevantal. Liksom på många andra platser i vårt land har födelsetalen de senaste åren rasat i antal. Detta medför så klart att många oroar sig för skolans framtid.

Vi beslöt därför att göra en snygg rekylambroschyr över vårt fantastiska dagis och vår fina skola att sprida till föräldrar som funderar på att flytta till Emmaboda kommun. Vi kontaktade Weronika Ståhlred från Emmaboda kommuns inflyttningsgrupp för att kunna samarbeta med dem. (Se artikeln på sid 4.)

Där fick vi emellertid veta att problemet

ligger på ett annat plan. Flera barnfamiljer står på kö för att få flytta till vår kommun, men det finns inga bostäder att hyra! Vi kunde konstatera att istället för att ge rekylambroschyrer till barnfamiljer för att de ska flytta hit, borde vi försöka få fler att hyra ut sina hus som står obebodda. Tänk vad mycket en enda barnfamilj kan betyda för skolans och dagisets framtid. Alla barn är mer än varmt välkomna!

Till saken hör att vi i södra kommunen varit sämre på att ordna uthyrningshus till inflyttare än vad man lyckats med på många andra orter. Där har man varit mer på hugget och insett vikten av att få ödehusen bebodda. Några enstaka familjer betyder oerhört mycket för socknens framtid, affären och all annan serviceverksamhet.

Vår uppmaning till alla som läser detta är därför att fundera på om ni vet om något hus som står tomt. Kanske vet ni också vem ägaren är och kan fråga om de eventuellt kan tänka sig att hyra ut sitt tomma hus. I alla fall tänka på saken. Det skulle vara till stor hjälp för bygdens framtid.

Föräldrastyrelsen/ Malin Gunnarsson

Slutet gott – allting gott!

Så var den 70:e säsongen över för Långasjö GoIF. Vi lyckades klara kontraktet i div. fem i den sista seriematchen för säsongen. Det var extra kul eftersom vi denna dag dessutom firade vårt jubileum. I år var det rekordmånga medlemmar och gratulanter som ville vara med och fira. Vi hade dukat till fest för 200 personer och dagen efter kunde man minsann inte finna en enda ren tallrik.

Från styrelsens sida vill vi framföra vårt varma tack för alla gåvor som vi fick samt för alla vänliga ord från medlemmar och vänner. Med den härliga avslutning vi fick på säsongen längtar man redan till nästa. När vi inledde säsongen i våras var vi 269 medlemmar och när säsongen avslutades kunde vi konstatera att vi nu är drygt 350 medlemmar. Detta tycker jag visar vilket hjärta och engagemang vi alla känner i Långasjö för vår idrottsförening.

I skrivande stund är novembermörkret kompakt utanför fönstret. Man sitter i kökssoffan och funderar huruvida björkveden ska räcka hela den långa vintern. Det är i dessa stunder man längtar till de ljusa kvällarna om våren. Tänk er den första hemmamatchen för året. Säsongen är ny men allt annat är sig likt. Ingenstans smakar Bullens korv och en kopp kaffe så bra som på Långasjö idrottsplats. Just nu är man t.o.m. beredd att acceptera en och annan mygga som frigör sig från omkringliggande granar och störttycker ned mot en. Visst kan man se allsvensk fotboll på nära håll. (Grattis Öster förresten) Men på vår idrottsplats kan man träffa folk från hela byn och man kan både heja på varandra och på bygdens lag.

Med tillönskan om ett God Jul & ett Gott Nytt Idrottsår.

*Sven-Erik Karlsson
Ordförande Långasjö GoIF.*



Nyheter från Långasjö Hästsportklubb

Under hösten har arbetet fortsatt för den nystartade Hästsportklubben. Planerna för ridhusbygget har utvecklats och kommit ner på papper både som ritning och i siffror. Skytteparkstomten är inköpt för eget kapital och stomme och tak är beställt så tiden för att ta de första spadtagen kommer närmare och närmare. Äntligen kommer bygget igång.....

Aktiviteter

Ridlektionerna för Victoria Oskarsson har fortsatt under hösten. Samma elever som red under våren har fortsatt kursen med tillskott av några fler. Eleverna från Carina Leganders dagläger erbjuds en fortsättning hos Birgitta i Karamåla. 12 barn har träffats varje torsdag för att pyssla med hästarna och rida. Avslutningen skedde i slutet på oktober. Även Harriet Berghult har varit i Långasjö för att instruera ryttare med mer erfarenhet. Vi hoppas att hon kommer tillbaka i vår då vårt ridhus förhoppningsvis står klart. På söndagar har ett antal barn samlats hos Maria Zettergren för att lära sig det mest grundläggande med ridning och för att bara få prova på hur kul det kan vara att rida. I gruppen för 5-åringar har 4 killar och en tjej varit trogna deltagare. Barnen har både bjudit oss åskådare och sina kamrater på skratt när de frågat sina typiska frågor som 5-åringar gör.

Under vintern erbjuder vi ridlektioner för Victoria för de med egna hästar i ridhuset i Kråksjö. Tyvärr ligger det på den enskilda familjen att se till att få häst och ryttare transporterade till ridhuset och det är inget som klubben idag kan ställa upp med. Är du intresserad att vara med anmäl dig till Jeanette Pettersson tel.503 07. Lektionerna hålls för det mesta på lördagar eller söndagar. Priset är 70 kr/gång dessutom tillkommer en manegeavgift på 40 kr/gång.

En studiecirkel kommer att anordnas med början i januari. Vi har valt att kalla den "Att bli med häst". Studiecirkeln vänder sig till föräldrar och barn som går med funderingar att skaffa häst eller som har häst och skulle vilja lära sig mer eller till dem som bara är intresserade.

Den kommer att inrikta sig på daglig skötsel, motion, foderlära och hur man väljer utrustning.

Mer information om tid och plats kommer på anslag att sättas upp på ICA affärerna runt om Emmaboda, Vissefjärda och Långasjö.

Lucia kommer allt närmare och i år tänkte Hästsportklubben återinföra en sed som var bruklig på 60-talet. Att i fackeltåg gå från Skytteparken till Kyrkan via sjön för att lägga facklorna på ett bål vid sjön. (Facklorna finns att köpa för 25 kr i Skytteparken). Barn som vill får gärna klä sig i "lussekläder". Vid sjön sjunger vi några sånger och smakar lite glögg innan vi ansluter till det traditionella firandet i kyrkan.

Fackeltåget avgår från Skytteparken 17.00.

Jackor

Vi kan erbjuda dig höst- och vinterjackor med vår egen logotype till ett förmånligt pris. Via ett samarbete med Hästriket, Tingsryd erhåller vi ett EU-bidrag på 300 kronor per jacka.

På ryggen av jackan är broderat www.hastriket.se och fram är vår egen logotype broderad.

Det finns två modeller att välja på, för ytterligare information ring Carina Legander, 0477-63049.

Ridhusbygget

Som tidigare nämndes är ritningarna klara. En kalkyl på hela byggnationen är också preciserad. I kalkylen som presenterades på årsmötet ingick en limträstomme. Vi har nu frångått trästomme eftersom vi fått ett kanonpris på en stålstomme vilket gör att vi kan få ner totalkalkylen med 300.000:-. För att klara bygget ekonomiskt har vi satt ett tak att vi inte ska bygga för mer än 1.500.000:-. Vi får se hur långt vi kan komma med detta. Det som inte vi klarar att få färdigt inom det nämnda beloppet får vi försöka gnetta ihop i efter hand.

Vi hoppas att Ni medlemmar och andra kan komma med kreativa lösningar!!!!



Vision

I det byggnadslov vi lämnat in har vi också ansökt om bygglov för stall. Som alla förstår kommer det dock att dröja något eller några år innan vi har den ekonomin att vi kan påbörja stallbygget. Vår vision är att om några år ha byggt upp en verksamhet som omfattar lektionsridning för barn, kurser och föreläsningar i alla tänkbare ämnen som berör hästar.

Privatträningar i såväl hoppning som dressyr för både ponny och stor häst ska vara en del av verksamheten. Andra hästsporter ska ha möjlighet att få tillgång till våra lokaler och även andra intressenter är välkomna att hyra Ridhus såväl som Cafeteria och konferenslokal.

Långasjö Hästsportklubbs styrelse har förhoppningen att det hårda arbete vi alla lägger ner idag ska komma hela samhället tillgodo i framtiden. Att människor som söker sig till kommunen kan ta i beaktande när man letar efter hus, att Långasjö är ett levande samhälle där det händer saker och att människor hjälps åt för att saker ska hända. Vi ber Er alla som läser detta om Ert fortsatta stöd och uppmuntrande ord. Tack på förhand.

*Långasjö Hästsportklubbs Styrelse
genom Annika Arvidsson.*

Hela kommunen skall leva

Hej bäste/a invånare i Långasjö socken. Det känns jätte roligt att få vara med i er tidning. Ett mycket kul och viktigt initiativ att ha en egen informationskanal ut till varandra. Jag skall försöka dela med mig av erfarenheter jag har fått genom arbetet med Be Bo Landsbygd och Inflyttarservice, och vad det kan ge. Framtiden är vad vi tillsammans kan göra för att utveckla vår landsbygd.

Vår landsbygd är "vårt guld" det är att konstatera. Vi ska vara stolta över att vi har just den möjligheten att bo som vi gör.

Vår kommun ligger väldigt bra till i vår region. Vi har 35 minuter med tåg till våra tre residensstäder Kalmar, Karlskrona och Växjö, vilket gör att utbildnings och arbetsalternativen ökar. För människor som är vana vid god kommunikation så är det viktigt.

Vi har många olika boendemiljöer att välja på, och föreningslivet är aktivt.

Det hör av sig människor, (främst barnfamiljer och mest från storstäderna) varje vecka till mig på kommunen. Just nu så har jag ca 80 hushåll som har anmält sitt intresse för vår kommun. De vill i första hand hitta en bostad att hyra för att "prova på" hur det är att bo på landet. De vill också ha information om vad vi har att erbjuda i vår kommun vad gäller arbete, skolor och fritid.

Vi har intresserade som pendlar hit till sitt arbete och som söker en bostad för att komma närmre. Det finns också de som jobbar på distans och som därmed har större valmöjligheter vad gäller bostad.

Under tiden de hyr så har de möjlighet att hitta sitt eget paradiset. De kan också känna sig för om Emmaboda kommun är något för dem, och där har vi som redan bor här en viktig uppgift. Att se till att de känner sig välkomna till oss.

Varför vill de då flytta ut från storstan? Jo, de letar efter ett kvalitativt boende, lugn och trygghet framförallt för sina barn. Närhet till skog och mark, och bra priser på boendet.

De tycker att vår region ligger bra till på Sveriges karta.

För att kunna knyta samman detta så jobbar jag från två håll:

Be Bo Landsbygdprojektet och Inflyttarservice.



Projektet Be Bo Landsbygd

Syfte:

Att öka boendet och därmed basservicecenten på landsbygden. Genom detta kan man också öka landsbygdsturismen, och därigenom både få ökade intäkter för utövare och kommun.

Bakgrund

Grundförutsättning för en levande landsbygd och utveckling av turism och andra näringar är att vi får ett ökat permanent boende. För att detta skall uppnås måste möjlighet för detta åskådliggöras för personer som kan tänkas flytta till landsbygden, dvs. personer främst yngre familjer, som bor i större städer. För att inte nya människor att flytta till våra byar blir det heller ingen ny bebyggelse, var viktiga basservice dras in pga minskat befolkningsantal och landsbygden dör ut.

Stora delar av Sveriges landsbygd kommer i framtiden ej att vara lönsam för traditionell jordbruksdrift. Djurhållningen kommer därför att minska. Därmed riskerar vi att landskapet förbuskas, speciellt i skogsbyarna. Det finns många byggnader som ej är bebodda samtidigt som många turister, speciellt utländska, söker fritidsboende på landet. Vidare ger det framtida IT-samhället möjlighet till distansarbete och boende på landsbygden.

Många bostäder säljs för närvarande som fritidshus, och permanentboendes möjligheter minskar.

Många landsbygdshus har passiva ägare som bor på annan ort, vilket försvårar möjligheten till intresse och engagemang. Det innebär att det på många orter är svårt att finna disponibla permanentbostäder på rena landsbygden, s k hästgårdar är bristvara.

Det hektiska livet som vi människor lever gör att många börjar tänka om vad gäller boende, arbete och fritid. Var kan man bosätta sig för att få ett kvalitativt liv?

"Landet" är något som har börjat locka många människor. Att bo där ger en naturnära fritid, det är positivt för barnen och gör människor mer harmoniska. Man kan bo och arbeta i en energigivande miljö.

Bo på lantgård är också något som har blivit efterfrågat. Att tillbringa sin semester i skog och mark har visats i studier vara bra för att återhämta sina krafter, och förebygga stress och sjukdomar.

Detta är något för landsbygdsorter att anamma. Få folk från storstäder som upptäcker dess tillgångar, vilket också kan leda till att dessa flyttar dit permanent.

HUVUDMÅL – En levande landsbygd.

Övergripande mål.

1. Väcka de passiva ägarna, och måla upp möjligheter för tänkbare inflyttare.
2. Öka det permanenta boendet på landsbygden, för att öka basserviceunderlag.
3. Minska utförsäljning av landsbygdshus till fritidshus.
4. Öka användningen av tomma landsbygdshus genom uthyrning veckovis till turister, eller till permanent boende alternativt försäljning till fast boende.
5. Stimulera kultur och turism.

Organiserade vandringsutflykter, med övernattnings i historisk miljö.

Natur konferanser för intresserade.

Utbildningsdagar för lärare och

elever. Bo på lantgård. Gårdsbutiker.

6. Informera om landsbygdsturismens möjligheter att bidra till en levande landsbygd och skapa en positiv inställning hos landsbygdsbefolkningen.
7. Bidra till att några personer i varje kommun vill arbeta med hyresförmedling, turistservice, naturguidning och utveckling av landsbygdsturismen
8. Medverka till bildande av hyresförmedling av landsbygdshus via Internet, och även utbud och händelser i kommunen.
9. Informera om byggnadskultur och byggnadsvård.
10. Involvera olika föreningar och eldsjälur i landsbygdsutvecklingen.

DELMÅL

Steg 1, kartläggning/lokal mobilisering.

Kommunerna inventerar samtliga byar och kartlägger hus där inte ägaren nyttjar huset.

Informera ägare, andra kommuner och länsorganisationer, för att öka förståelsen för vikten av ett stabilt basserviceunderlag. Husägare informeras om möjlighet till upprustning, skatteregler, bidrag mm.

Steg 2, hyresförmedling/lokalt värdskap.

Hyresförmedling lokalt eller regionalt via Internet och/eller en utvald person från kommun.

Steg 3, utveckling av landsbygdsturism/lokalt entreprenörskap.

Lokala hyresvärdar eller andra personer

stimuleras att utveckla lokal kultur och naturturism. Lokala språkkunniga guider arrangerar naturvandringar och kortare utflykter mm.

Här finns stora utvecklingsmöjligheter. Vår landsbygdshistoria är väl dokumenterad tack vare hembygdsföreningar men ringa känd och exploaterad utanför närområdet. Lokala språkkunniga natur-, kultur- och historiekunniga personer stimuleras och eventuellt utbildas till guider för in- och utländska turister. Vid en ökning av landsbygdsturismen krävs att olika enkla engagemang och tillrättalagda upplevelser anordnas. Här är det bara den egna fantasin som sätter gränserna. Vår natur, kultur och långa historia är minst lika intressant och spännande som något annat europeiskt lands.

Vi måste lära oss att värdera, sälja och ta betalt precis som man gör i andra länder. Den framtida turismen har ingen eller ringa erfarenhet av att umgås med naturen. Därför krävs tillrättalagda lokala utflykter till fots, med cykel, kanot, bil, buss eller med häst. Dessa skall ledas av kompetent personal mot ersättning.

Vi får inte vänja kunderna vid, att det mesta är gratis. Allemansrätten är bra men kan lätt missbrukas och missuppfattas till att tro att allt är gratis.

Att utveckla gårdsförsäljning är ett intressant komplement till våra vanliga inköpsställen. Detta är något som man kan utveckla på sikt.

Inflyttarservice

Är till för de som funderar på att flytta till oss i Emmaboda kommun.

De får hjälp med Boende: lediga hus, lägenheter, hyresvärdar och mäklare.

Arbete: Lediga jobb i kommunen och regionen.

Barn Utbildning: Omsorg och skolor.

Kommunikationer: Tåg, buss, flyg mm.

Fritid: Fritidsföreningar, anläggningar mm.

Allmän info om vår kommun.

Man kan som presumtiv kommuninvånare anmäla sig och söka information på Emmaboda kommun hemsida under fliken: Flytta hit, där jag har försökt att sammanställa sådant som kan vara viktigt att veta.

Där kan man också se vilka bostäder som är lediga att hyra. Vi erbjuder gratis marknadsföring för de husägare som vill hyra ut på vår hemsida.

För att fortsätta arbetet med en "levande landsbygd", som jag vet att ni där ute också gör så vill jag bjuda upp till dans! Vad kan vi med gemensamma krafter göra för att utveckla vår landsbygd?

Har Du funderingar eller tankar att dela med Dig av? Hör då av Dig till mig när som helst, eller är Ni en grupp av eldsjälur som vill träffa mig så kommer jag gärna.

Det finns inget som är så härligt som att komma ut till en by som "lever", man ser människor, djur, öppna landskap, och gemenskap.

Tack för ordet och ha det gott!!

Weronica Stålered

Långasjö PRO-Förening

Långasjö PRO-Förening firade 2001 sin 30 åriga tillvaro. Vi har idag 44 medlemmar. Varje månad utom juni och juli har vi medlemsmöte med underhållning, kaffe och lotteri. Du som är förtidssjuk eller 65 års pensionär är välkommen hit. Vi har också en bra försäkring och en väldigt informativ tidning som heter Pensionären. På idrottsplatsen spelar vi boccia och för intressanta resor inom Samorganisationen. Är Du intresserad, ring någon av oss nedan.

Styrelsen idag:

Ordförande:	Elin Fransson	tel. 0471-50399
Vice ordförande:	Olle Henriksson	tel. 0471-50425
Sekreterare:	June Eriksson	tel. 0471-50187
Kassör:	Olle Sjökvist	tel. 0471-50213
Studieorg:	Maria Elofsson	tel. 0471-50160
Reseledare:	Greta Konradsson	tel. 0471-50119
Övriga:	Karin Lundin	tel. 0471-50116

Resebrev från Peter Elmberg i Indien och Tibet

I lördags, 23 november, fick jag (Dan) en spännande e-post från Indien. Peter Elmberg som fått ett stipendium från IM (Individuell Människohjälp) är på resa Indien och Tibet och innan han reste lovade han att försöka höra av sig till Träskoposten och berätta om sina upplevelser. Här följer hans fylliga, intressanta och tankeväckande resebrev.

Spetälska och komockor.

På många sätt är Indien ett fachinerande land med vacker natur och gästvänliga människor men också oerhört överbefolkat med stor fattigdom. På femtio år har befolkningen ökat från ett par miljoner till drygt en miljard, vilket främst märks i städerna.

I vår resa bekostad av IM (Individuell Människohjälp) i form av ett stipendium ingick två dagar i New Dehli. Ett besök var på en koloni där närmare 100 familjer drabbats av spetälska. Genom ett kristet projekt som stöds av div hjälporganisationer har man med hjälp av mediciner lyckats råda bot på sjukdomen. En del saknar dock både fingrar, tår såväl som händer och fötter till följd av sjukdomen. Deras sysselsättning består huvudsakligen i att färga, spinna och väva mattor vilka sedan säljs genom IM i Sverige.

Den mest spännande upplevelsen var kanske ända när en kvinna kom springandes med ett silverfat för att "rädda" en nygjord komocka. Hon plockade omsorgsfullt upp den med sina bara händer och balanserade sedan stolt fatet på huvudet för att låta "mockan" torka för att användas till till ved eller jords-tampatgolv. Snacka om återanvändning, inte undra på att korna är heliga i detta land, kanske t.o.m deras avföring är heligast av allt !

New Dehli slum

Dag 2 besökte vi ett slumområde med 35.000 invånare där turberkolos härjar som allra mest. Tydligt 1-2 miljoner människor varje år av tuberkolos bara i Indien. DBS (Dehli Brotherhood Society) grundades av en engelsk präst som kom till Indien i början av 1900-talet och ville skapa en dialog mellan kristna, muslimer och hinduer. Han var nära vän med frihetskämpen Mahatma Gandhi varifrån han fick mycket inspiration. Idag jobbar 5 präster på DBS mitt i slumområdet där de botar tuberkolosoffer, driver en skola, tar hand om handikappade samt allmän information och hjälpverksam-

het. Trots att området bebos av både hinduer och muslimer är det förvånansvärt lugnt, troligen mycket tack vare deras långsiktiga verksamhet. Faschinerande vad 5 personer kan åstadkomma. Vi träffade även en svenska, Lillemor som jobbade där som volontär under 4 månader

Trafikvett !

IM:s huvudkontor är vackert beläget ca 6 timmars bilfärd norr om New Dehli utanför Dehra Dun. Jag tänkte inte närmare beskriva bilresan dit men det räcker kanske att säga att ordet "trafikvett" definitivt inte finns med i den Indiska ordlistan. Dessutom är det inte bara motorfordon som konkurrerar om vägbanan utan kor, grisar, apor, hästar, hundar och katter upptar sin beskärda del, vilket allt som oftast innefattas av hela vägbanan. I deras fall hade det ändå inte hjälpt om "trafikvett" funnits med i ordlistan eftersom de nog får räknas till den stora mängd analfabeter i detta land.

Den första skolan

Vi överlevde äventyret och vårt nästa resmål var en Tibetansk skola i bergsbyn Mossourie. Byggnaderna skänktes till Dalai Lama av en Indisk kung vilket kom att bli Tibetanernas första skola i Indien. De flesta eleverna bor på skolan då de huvudsakligen kommer från Tibetanska bosättningar i södra Indien. Mellan 15-20 elever bor i våningssängar i relativt små rum i åldrarna 7-18 år. I varje rum finns ett altare med en bild på Dalai Lama där man har gemensam bön varje morgon kl 06.00. Disciplin i ordets rätta bemärkelse både vad gäller ordning i sovrum och klassrum med en vördnadsfull respekt för varandra. Jag blir nästan knäsvag vid varje möte med en Tibetan då de ömsint bugar och ler. Varje medelålders Tibetan har sin egen berättelse om sin flykt över Himalaya, en strapatsrik resa som inneburit den sista resan för många. Den innefattas av minst två veckors vandring över Himalaya med många faror i form av kyla och Kinesis-

ka soldater. Ca 5 miljoner bor kvar i Tibet och drygt 100.000 har flytt till Indien, drygt 1 miljon har satt livet till sedan Kinas invasion på 50-talet. Varje år flyr närmare 2500 personer över gränsen från Tibet till Indien.

Dharamsala nästa !

Efter en veckas besök på olika Tibetanska projekt i området kring staden Dehra Dun norr om New Dehli bar det västerut till Dharamsala vid gränsen till Pakistan. Dharamsala är Dalai Lamas hemort, den Tibetanska exilregeringens säte samt många Tibetaners första anhalt innan de placeras ut i Tibetanska bosättningar i Indien.

Något som de flesta västerlänningar reagerar mot vid ankomsten till Indien är all smuts och skräp. Självt vågar jag knappt tänka mig hur det hade sett ut om landets "renhållningstjänst" i form av kor, grisar, hundar inte hade haft 24 timmars jour.

I Dharamsala har man däremot med stöd från IM och SIDA lyckats åtgärda en stor del av detta problem genom ett pappersåteranvändningsprojekt. En del (Happy Greenworkers) plockar skräp från byns gator, andra blötlägger allt papper och gör handgjort papper av det som i sin tur blir nya böcker och anteckningsblock som säljs i "The green shop" samt genom IM i Sverige. Vi mötte även två svenska volontärer som jobbade med att informera skolbarn såväl som vuxna om natur, miljö och kretsloppstänkande. Projektet har pågått sedan 1994 och det har utan tvekan haft en positiv inverkan och generat även pengar till ortsbefolkningen.

Kultur för fred...

Att hålla den Tibetanska kulturen levande utanför Tibet kräver en hel del arbete, engagemang och efterforskning.

I Dharamsala har Tibetanerna skapat en skola "TIPA" för att bevara Tibetansk kultur, musik och konst. Skolans huvudmålsättning är att "Promote Peace through art" (Uppmuntra till fred genom konst och musik) vilket för övrigt tycks vara en målsättning för många Tibetaner.

Regering för fred...

Vi besökte även den Tibetanska Exilre-

geringen under en dag där vi blev mycket vänligt emottagna samt även utbjudna till stadens finaste restaurang.

Det kändes stort och något anorlunda att sitta och tala om drömmen om fred med regeringens talmän innan man ens visste deras namn.

Ett intressant möte var med hälsodepartementet där det visade sig att man på ett mycket framgångsrikt sätt lyckats kombinera västerländsk medicin med Tibetansk örtmedicin (det som i Sverige kallas Alternativ medicin). Indiens största dagstidning hade i dagarna skrivit om en cancerpatient som provat alla möjliga behandlingar utan framgång och slutligen blivit kvitt sin cancer helt genom Tibetanska örter.

Resans höjdpunkt

Mötet med Dalai Lama var kanske det största trots allt. Denne ödmjuka, skattande munk som inspirerat människor världen över samt inte minst sitt eget folk genom Buddhismens "icke våldsfilosofi". Under 20 min ställde vi frågor och lyssnade till kloka ord och mycket skratt innan han sa "photo?", vilket indikerade på att det var dags att plocka fram kameran. De sista han sa var "Your enemies is your best teachers" (dina ovänner er de bästa lärarna). Att förespråka non-violence (icke våld) och att se sin fiende som sin vän har blivit en praktisk verklighet för honom och genom hans övertygelse har han lyckats uppmuntra sina landsman och många därtill att göra detsamma. Att han har lyckats märks således i mötet med många Tibetaner i vardagen.

Nunnornas hemvist

Dalai Lamas bror var f.n. i USA och föreläste i Kyrkor tillsammans med en Katolsk präst om likheterna mellan Buddhism och Kristendom. Däremot blev vi hembjudna till hans fru som var djupt engagerad i att skapa reträttplatser för nunnor som flytt från Tibet. Hon uttryckte att så länge människor känner hopp så är det viktigt att skapa förutsättningar för det att gro. Att Tibetänerna överlag känner hopp är det ingen tvekan om, däremot är det svårt hitta meningsfulla sysselsättningar i takt med den ständiga flyktingströmmen från Tibet. Därmed såg hon det lite som sin livsuppgift att möjliggöra för nunnorna att fortsätta sitt andliga utövande i Indien.

Hittills hade hon med hjälp av utlandsstöd låtit bygga en stor tempelby för nunnor som innefattades av både logi, utbildning, trädgårdsodling, återanvändning av papper, hantverk m.m. Det var oerhört rörande att träffa denna kvinna som blivit lite av en mamma för nunnorna. Många av nunnorna har utsatts både för tortyr, tvångsarbete och sexuella trakasserier och kanske mer än någon är i behov av stöd och medmänsklighet.

Trots Tibetanernas situation upplever jag att de utstrålar en kraft och livsgnista av sällan skadat slag och kanske är det så att de prövningar de stått inför de senaste 50 åren har hjälpt dem finna kraft och sammanfört dem med varandra.

*Hälsningar
Peter Elmberg*



Ut på vandring i Guds sköna natur!

Vi är ett litet gäng gubbar som har börjat samlas en gång i veckan för en gemensam motionsrunda. Varje helgfri onsdag möter vi upp kl 8.00 vid sockenstugan för någon eller ett par timmars promenad, om nu vädrets makter inte är oss alldeles onådiga. Flera vandrare, och då självklart även från kvinnoisidan, är hjärtligt och varmt välkomna.

Att vandra är hälsa för både kropp och själ!

Hälsar/Axel, Ivar, Stephan m fl



Luftgevärsskytte

Till vår stora glädje, kan vi konstatera en ökning av luftgevärsskyttar.

Det tycker vi givetvis är jätteroligt. För att ni skyttar ska få det ännu roligare och kunna skjuta i lugn o ro så utökar vi tiden med 1 timme.

Fortsättningsvis i höst : Söndagar t.o.m 15 december Kl. **16:00-19:00**

Vårsäsong 2003 start söndagen den 19 januari Kl. 16:00-19:00

*Ledarna
Långasjö Skytteförening*

Hembygdsstugan

i Långasjö känner de flesta Långasjöbor till idag. Detta är vi mycket glada för. Vi, det är ca 25 damer som under 7 veckor på sommaren, helt ideellt arbetar intensivt med att baka och servera väfflor och underbart goda hembakade kakor. Under de mer än 10 år som vi hållit på, har ryktet om våra kakor och väfflor spridit sig långt utanför Långasjö sockens gränser. Vi är naturligtvis också väldigt stolta över att så många väljer att ta med släkt och vänner till vår stuga.

Ingen har väl kunnat undgå alla fina hantverk som våra duktiga sockenbor tillverkar och som vi under sommarveckorna säljer.

Eftersom vi skaffat den utrustning vi behöver, bestämde vi oss förra året att skänka överskottet till skolan i Långasjö. Det blev 15.000:- kr som kunde användas till något trevligt. Även i år har vi ett överskott som vi kommer att fördela mellan Ridklubben, skolan och fritidsgården.

Vi har haft många trevliga kvällar tillsammans och hoppas att vi ses igen nästa sommar.

Plaggebo, beviset för en levande landsbygd.

I Plaggebo lever Astrid Lindgrens Bullerbymiljö kvar. Här står husen tätt intill varandra. Ja, med en lina mellan fönstren kan man skicka över en kopp socker om så behövs. Under våren blommar äppelträden och körsbärsträden och från den röda ladugården kommer Kennerts kor ut på grönbete.

Då och då bryts den lantliga idyllen av ett förförligt dån men byborna tycks inte reagerar alls. Vad är det som händer? Jo, "gubbarna" i byn startar sina motorcyklar för att ge sig av på en gemensam åktur. Plaggebo är en by med glädje, gemenskap och en massa optimism.

Det finns idag 15 hus i byn. Dessa ligger på båda sidor om vägen till Vissefjärda. Utav dessa 15 hus är 14 hus bebodda. Det 15:e huset besöks varje dag och underhålls och sköts på bästa sätt.

Totalt finns det 39 heltidsboende och 6 deltidboende i byn. Av dessa är 25 vuxna och 19 barn. Utav dessa 19 barn är det 2 som är födda under sommaren. Den äldsta i byn är Kennerth Svensson som är född och uppvuxen i Plaggebo. Han är den som drivit jordbruket längst i byn. Idag äger hans ena son, Torbjörn Svensson gården.

Andra bybor som funnits kvar sedan barnsben är Bruno Jonasson och Tord Pettersson. Utav 7 skolbarn som började skolan i höstas kommer 3 från Plaggebo och ett ifrån grannby Karsamä-

la. .

Idag umgås man flitigt i byn med återkommande aktiviteter. Varje år har man ett byagille. Denna sommaren gjorde man ett gemensamt midsommarfirande. I augusti anordnades kräftskiva och under hösten blir det halloweenparty.

Under november månad har "grabbarna/gubbarna" bastukväll. Då utbyts det tankar och idéer vad man ska presentera fruarna med till jul. "Tjejerna/damerne" har pysselkväll inför julen och alla barnen har pepparkaksbakning en lördag.

En gång i månaden träffas man i en gemensam lokal som en av byborna iordningställt för gemenskap, glädje och skritt. Där träffas man och pratar bort lite en stund. Alla är välkomna, gamla som unga.

Hela byn engagerar sig i olika aktiviteter. Det stora projektet just nu är att få gatubelysning. För detta ändamål har man startat Plaggebo Byalag. En styrelse som består av en person från så gott som varje hushåll i byn. Denna förening ska

försöka påverka kommunen att montera gatubelysning till byn. Man behandlar även andra frågor som dåliga vägar, gemensam snöskottning m.m. Styrelsen har sammanträdde en gång i månaden för att ventilera sina frågor.

Styrelsen har tillsatt en grupp om 6 personer från byn som aktivt jobbar med belysningsfrågan. Man anser att man har så många skolbarn som åker skolbuss (12 st) och när nu höstmörkret faller på är det en risk att släppa ut sina barn. Skolbussen som kommer på morgonen lämnar av barn i byn som väntar och byter buss. Totalt stiger det på ca 25 barn i olika åldrar. Dessutom går det ganska mycket trafik igenom byn och med hjälp av upplysta vägar skyddar man inte bara barnen utan även trafikanterna som använder vägarna genom Plaggebo.

Som nämndes tidigare så finns det många motorcyklar i byn, närmare bestämt inte mindre än 8 motorcyklar på 14 hushåll. Under våren och sommaren syns gänget ofta ute på sina turer. Under vintern reparerar och putsas maskinerna. Vad ska "tjejerna" kontra med i byn? Trimmade EU-mopeder kanske!?

Nog kan man väl påstå att det är en aktiv by med mycket gemenskap och glädje. Något man önskar att fler skulle få uppleva och ta del av.

Vad blir nästa projekt?

Magdalen Thiel/Ordförande Plaggebo byalag

Lediga hus och lägenheter i Långasjö

Hus:

Inez Karlssons hus i Koppekull Långasjö
Ägare: Ann-Louise Karlsson

Hembygdsvägen 4 Långasjö
Ägare: Karin Lundin

Stomvägen 14 Långasjö
Ägare: Ulla-Britt Arvidssons

Backegårdsvägen 47 Långasjö
Ägare: Leif Eriksson

Äldre 1 ½-plansvilla c:a 100 kvm boyta Begärt pris:175.000
Kontakta Emmaboda Fastighetsförmedling
Erling Karlsson 0471-33760

Lägenheter

EBAs lägenheter, tel. 0471-18401:

Radhuset Strängsmåla Långasjö
2 rum och kök 70 kvm

Kyrkvägen 36 Långasjö
2 rum & kök 69 kvm
ledig:2003.01.02

Wicabo lägenheter tel:0480-473080:

Ängsvägen 14 G Långasjö
2 rum & kök 62 kvm

Gårdar

Jordbruksfastighet/Hästställe i Kallamåla Långasjö
Boyta:141kvm
5 rum & kök, Ladugård,Maskinhall ,Hönshus,Jordkällare & Garage
Areal:13,7 ha
Fastighetsbyrån i Nybro Tel:0481-18400

Skogsfastighet i Råamåla 1:9,1:10 & 1:15
Areal:c:a 30 ha
Bostadshus och ekonomibyggnader.
Anbud senast 2002-12-10.
Försäljningsvillkor kontakta Anders Bernhardsson LRF konsult tel:0457-44348

Känner du till fler hus och lägenheter som är lediga, hör av dig så tar vi med dem i nästa nummer.

Följ oss ut i natten!

Emmaboda nattvandrare är en förening för dig som bryr dig om vad våra ungdommar hittar på när vi vuxna inte finns i närheten.

Vi försöker vandra varje helg, fredag samt lördag, och följer ungdommarna dit de rör sig. Tanken är att vi ska vara en vuxen kompis, inte polis eller extra förälder, utan hjälpa till om det behövs. Givetvis har vi tystnadsplikt och det som händer under vandringen eller sägs i förtroende ska givetvis stanna hos mig, som får förtroendet.

Tycker du att detta verkar intressant kan du antingen ta kontakt med någon av oss i styrelsen eller komma på något av de möten som kommer att äga rum under läsåret i Bjurbäcksskolans aula.

Anslag kommer att alltid sättas upp i vår lokal Torggatan 7B, Emmaboda. Vi delar lokal med Hyresgästföreningen.

Styrelsen består av:

Carina Bäckman	ordf.	10121
Elisabeth Gaal	sekr.	33268
Glenn Franzén	kassör	12112
Mickael Fransson	ledamot	13465
Anette Dahlskog	ledamot	50563

Möten under läsåret:

6 januari, 23 februari, 27 april
samtliga kl 19.00.

Välkomna!

Styrelsen

Miljostationen i Emmaboda

Varumottagningen

är öppen följande tider;

Måndagar 9.00 – 18.00

Tisd-Torsd 7.30 – 17.00

Fredagar 7.30 – 15.00

Helgstängt 2/5 och 30/5.

Secondhandbutiken

har följande öppettider;

Måndagar 10.00 – 18.00

Tisd-Torsd 10.00 – 17.00

Fredagar 10.00 – 15.00

Följande lördagar har man öppet 10.00 – 13.00

23/11 (Julförsäljning)

27/12

2003

25/1, 22/2, 29/3, 26/4, 24/5, 28/6, 30/8, 27/9, 25/10, 22/11, 20/12.

VÄLKOMNA!

Julbord
dukar vi upp
under december
månad

Ring för närmare
info och bokning
0471-125 50

Hjärtligt välkomna
önskar vi på

Hotell Amigo
Tel. 0471-125 50, fax 0471-330 50

Bussar för 7- 68 passagerare MODERNA LYXTURISTBUSSAR

Telefon
0471-502 80
0478-121 01
0471-201 77

Telefax
0471-505 95
0478-121 85

Den personliga resebyrån Hockeyresor HV71 - Harry Belafonte Mark Knopfler - Skidresor mm

STOCKHOLM
CIRKUS/CHESS
vintern/våren 2003
Avresa 14/2, 21/2, 1/3,
11/4, 10/5
m. fl. avgångar

Julshow
HASSES LADA
Sten Nilsson
Lasse Holm, Tove Jaarne
Avresa 27/11, 28/11
5/12, 8/12

Telefon 0478-122 23, 0471-135 50

Långasjö bibliotek

är öppet för allmänheten:

tisdagar kl 15 -19

Biblioteket är under terminstid i regel bemannat tisdagar från 9.30 och onsdagar ojämna veckor 8.30-11.00 då skolklasser och dagisgrupper kommer och lånar.

Biblioteket är beläget på bottenvåningen i samma hus som dagiset Korallen (f.d. Mellangården).

Här finns ett fast bestånd böcker samt böcker som cirkulerar mellan de olika filialbiblioteken i kommunen.

Det som inte finns på vårt lilla bibliotek tas givetvis hem mot beställning. Det gäller inte bara vanliga böcker utan även t ex talböcker, böcker med särskilt stor stil och mikrokort på kyrkböcker (från SVAR).

Ett tiotal vuxentidskrifter finns för utlån, även senaste numret lånas ut på veckolan.

Inköpsförslag på både böcker och tidskrifter tas gärna emot.

De som har svårt att själva ta sig till biblioteket kan få s.k. Boken kommer-service, d.v.s. regelbundna besök i hemmet med möjlighet till boklån. Ring om Du eller någon anhörig tycker sig vara i behov av detta.

Jag som arbetar på biblioteket heter Lena Peterson och är bosatt i Emmaboda.

Jag arbetar även på biblioteket i Vissefjärda, där jag finns övrig tid i veckan.

Tel Långasjö bibliotek 502 46, Vissefjärda bibliotek 203 06.

Ny Bygdegård i Långasjö!

Långasjö Bygdegård brann, som många säkert känner till, tyvärr ned till grunden nyårsdagen i år. Vi har sedan dess arbetat fram ett förslag med ritningar och beskrivningar på ett nyuppförande av bygdegården. Med dessa handlingar som underlag har vi förhandlat med försäkringsbolaget, begärt in anbud från entreprenörer samt förhandlat med dessa.

Vi har nu anlitat HW-Bygg AB i Nybro på totalentreprenad för att uppföra vår nya bygdegård. Arbetet med detaljprojektering och förberedande planering är påbörjat, mark- och grundläggningsarbeten beräknas starta inom kort. Den nya bygdegården kommer att stå färdig i slutet av maj månad 2003.



Pappersinsamling i Långasjö 2003

Följande datum samlar vi in papper i Långasjö år 2003:

10 mars

2 juni

8 september

17 november

Om det är någon som vill hjälpa till med insamlingen: kontakta Mats Gunnarsson tel. 504 57

Miljostationen i Långasjö

Återvinningsskåp

är placerade på Kyrkvägen 8 (bakom Allégården, vid gamla minimiljostationen).

Här kan hushållen lämna följande:

Färgat glas, ofärgat glas, hårdplast, mjukplast, vanliga batterier och metall-burkar.
OBS! ENDAST FÖRPACKNINGAR!

Miljostationens lastbil

står vid återvinningskåpen (bakom Al-

légården) **torsdagar 15:30 - 18:00** varje vecka under 2003.

Lastbilen tar emot restprodukter från hushållen som ej går att lämna i återvinningskåpen, t ex. möbler, farligt avfall, kartonger, kläder mm. Lämnas asbest ska den vara inplastad.

Tänk på din egen och personalens hälsa!

LASTBILEN TAR EJ EMOT:

däck, bildelar, hushållssopor, trädgårdsavfall, större skrymmande föremål.

Släpvagnsspecialisten i Långasjö

Släpvagnar

Nya-Beg i olika storlekat och utrustningar
EU släp 80 km obromsade – Båtvagn EU

Höstpriser

Båtar Plast - Aluminium Kanoter
Båtmotorer även EI

Reparationer - Reservdelar

till Båtmotorer – Släpvagnar
Hästtransporter- Husvagnar.

Bromsar, fastrostade axlar m.m.
Mindre bilreparationer.

Säljer – Byter- Köper

Släpvagnar- Hästtransporter.

Gynna ditt lokala företag
där Du får Service -Reservdelar.

LÅNGASJÖ-ERICSSON

0471-501 80, 501 06, 126 30 Även kvällar.

Långasjö Båt & Fiske

tel 0471 - 50430

Jag vill speciellt Välkomna Er som ännu
inte har tittat in hos mig -
Magnus Axelsson.

Till största delen säljer och servar jag båtar
och båtmotorer men jag utför även andra
reparationer och service.

Jag säljer också däck och och har just nu
bra priser på vinterdäck

I butiken finns fiskeutrustning (julklappstips!),
båt- och biltillbehör samt kioskvaror som t ex
billig tobak, godis, dryck och glass.
Under isfisketiden säljer jag angelmört.

Öppettider

Måndag - fredag 9.30 - 18.00

Lördag 9.30 - 15.00

Välkomna!



Annonsplats Babis

Har du utnyttjat dina möjligheter till skatteavdrag??

Du vet väl om att du kan få dra av avsättning till privat pensionssparande i din deklaration.

Därmed får du "hjälp" av staten att bygga upp ett sparande som bidrar till att behålla din standardnivå när du går i pension och inkomsten kanske minskar med upp till 50%.

Välkommen att kontakta oss på tel. 505 00 för en total pensionsgenomgång där vi hjälper dig att få grepp på alla dina olika pensioner.

-
- *Inkomstpension*
 - *Premiepension*
 - *Avtalspension*
 - *Individuellt pensionssparande*



Långasjö Sockens Sparbank
Bygdens bank sedan 1880